

## Läs vidare...

### Dag Hammarskjöld

Hans Landberg, *På väg...: Dag Hammarskjöld som svensk ämbetsman* (2012)

Bengt Thelin, *Dag Hammarskjöld: FN-chefen och människan* (2010)

*Att föra världens talan: tal och uttalanden,*  
Dag Hammarskjöld i urval av Kaj Falkman (2005)

Mats Svegfors, *Dag Hammarskjöld: den förste moderne svensken* (2005)

### Nathan Söderblom

Jonas Jonson, *Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst: en biografi* (2014)

Staffan Runestam, *I kärlekens tjänst: från Nathan och Anna Söderbloms humanitära verksamhet* (2013)

Bengt Sundkler, *Nathan Söderblom: his life and work* (1968)

Tor Andræ, *Nathan Söderblom* (1931)

### Alva Myrdal

Yvonne Hirdman, *Det tänkande hjärtat* (2006)

Brita Åkerman, *Alva Myrdal: från storbarnkammar till fredspris* (1997)

Jan Olof Nilsson, *Alva Myrdal: en virvel i den moderna strömmen* (1994)

Sissela Bok, *Alva: ett kvinnoliv* (1987)

### Hjalmar Branting

Norman, Torbjörn, *Hjalmar Branting, freden och folkens förbund* (2014)

Svenning, Olle, *Hövdingen. Hjalmar Branting: En biografi* (2014)

Lars Ilshammar, *Hjalmar Branting* (2010)

Nils-Olof Franzén, *Hjalmar Branting och hans tid* (1985)

### Dag Hammarskjöldbiblioteket

grundades 1966 för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld. Alltsedan starten ligger fokus på FN:s arbete och dokumentation. Biblioteket är nationellt depåbibliotek för Förenta Nationerna, och har den största samlingen FN-dokument i Norden. Idag är bibliotekets namn Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, ett av flera bruksbibliotek inom Uppsala universitet, och omfattar ämnena statskunskap, utvecklingsstudier, freds- och konfliktforskning samt juridik. Det är också ett EDC-bibliotek (Europeiska dokumentationscentrum), som har till uppgift att tillgängliggöra information om EU.

*Institutionen för Freds- och konfliktforskning* bildades 1971 för att bedriva forskning och utbildning kring konflikters orsaker och dynamik, fredsprocesser och hållbar fred. Den första Dag Hammarskjöld-professuren i freds- och konfliktforskning tillsattes 1985. Det unika konfliktdata-programmet i Uppsala, The Uppsala Conflict Data Program (UCDP), samlar fritt tillgänglig information om alla pågående konflikter och används över hela världen inom forskning, utbildning och media.

### Kontaktuppgifter

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Besöksadress: Klosterg. 3

Postadress: Box 6508, 751 38 UPPSALA

Tel: 018-471 78 50

daghammarskjoldbibl@ub.uu.se

alt. juridiskabibl@ub.uu.se

www.stiftelsendaghammarskjoldbiblioteket.se

www.ub.uu.se



## Fredsstaden Uppsala



## Nobels fredspristagare i Uppsala

# Dag Hammarskjöld

” Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen – då skall du se hur lågt det var.

” Den längsta resan är resan inåt...



Dag Hammarskjöld på första sidan på den franska idskriften Paris Match 1961.

**i** Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld föddes den 29/7 1905 i Jönköping och avled den 18/9 1961 nära Ndola i Nordrhodesia (nuvarande Zambia).

Han blev FN:s generalsekreterare 1953. Han var också ledamot av Svenska Akademien. År 1961 tilldelades han Nobels fredspris postumt för sitt arbete med att förstärka FN-organisationen.

Dag växte upp på Uppsala slott dit familjen Hammarskjöld flyttade 1907 när hans far utnämndes till landshövding i Uppsala län. År 1916 skrevs Dag in på Uppsala högre allmänna läroverk och tog studenten där 1923. Han blev filosofie kandidat 1925 och filosofie licentiat 1928, juris kandidat 1930, docent 1933 och juris doktor 1934. Efter avslutade akademiska studier gjorde han karriär nationellt och internationellt inom statsförvaltningen.

Under sin ämberstid i FN lyckades Dag bland annat mildra konflikterna i Suez, Libanon och Laos. Under inbördeskriget i Kongo utformade han FN:s mandat att sända fredsbevarande styrkor som har blivit ett bestående inslag i FN:s konfliktarbete. Dag Hammarskjöld är gravsatt i familjegraven på Uppsala gamla kyrkogård.

# Nathan Söderblom

” Fredsarbetet måste göra kärleken till högsta grundsats.

” Freden är ett positivt gott, som måste med möda och målmedvetenhet eftersträvas och vinnas.



Nathan Söderblom på det ekumeniska mötet i Stockholm år 1925. Fotograf okänd. Tillhör Uppsala universitetsbibliotek.

**i** Lars Olof Jonathan Söderblom föddes den 15/1 1866 i Trönö prästgård i Hälsingland och avled den 12/7 1931 i Uppsala.

Han var Svenska kyrkans ärkebiskop 1914–1931, ledamot av Svenska Akademien och erhöll Nobels fredspris 1930, för sina insatser att verka för fred via de kristna kyrkornas roll i världssamfundet. Han blev vida berömd för sitt fredsarbete och samlade till det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925.

1883 skrevs Nathan in vid Uppsala universitet och tog en filosofie kandidatexamen 1886. 1892 tog han teologie kandidatexamen och prästvigdes året därpå. Hans första tjänst var vid Uppsala hospital. 1901 arbetade han i Paris samtidigt som han doktorerade vid Sorbonne. Samma år utnämndes Nathan till professor vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han återvände till Uppsala och verkade, vid sidan av tjänsten, som kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling.

När Nathan Söderblom dog gjordes ett undantag från det redan mer än hundra år gamla förbudet att begrava inomhus i kyrkorna. Hans grav ligger i domkyrkans högkor.

# Hjalmar Branting

## Alva Myrdal



Porträtt av Alva Myrdal. Fotograf: Ursula Assmus, 1970. (KB, KoB Fc. 2)

**i** Alva Myrdal föddes Reimer den 31/1 1902 i Uppsala och avled den 1/2 1986 i Danderyd.

Alva mottog Nobels fredspris år 1982, tillsammans med Alfonso Garcia Robles (Mexico), för sina insatser vid FN:s nedrustningsförhandlingar kring kärnvapenhotet. Alva tog en filosofie kandidatexamen i Stockholm 1924, och gifte sig samma år med Gunnar Myrdal. Hennes akademiska studier innefattade psykologi och familjesociologi. Alva blev under efterkrigstiden internationellt engagerad och en aktiv opinionsbildare för fred.

Alva Myrdal var 1949–50 chef för FN:s avdelning för sociala frågor och 1951–55 för Unescos socialvetenskapliga avdelning. Hon var Sveriges ambassadör i Indien 1956–61. 1966–73 var hon statsråd i den socialdemokratiska regeringen.



Porträtt av Hjalmar Branting, 1910-talet. Fotograf okänd. Tillhör Uppsala universitetsbibliotek.

**i** Karl Hjalmar Branting föddes den 23/11 1860 i Klara församling, Stockholm och avled den 24/2 1925 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.

1921 tilldelades han Nobels fredspris tillsammans med Christian Lange, Norge, för sina insatser inom Nationernas Förbund. De båda sågs som goda representanter för två brödrarfolk som beslutat sig för att leva i fred med varandra efter unionsupplösningen 1905.

Som 17-åring flyttade Hjalmar Branting till Uppsala där han studerade astronomi 1878–1882. Redan i unga år blev han politiskt intresserad, och kom att bli förespråkare för fred och demokrati. Han var partiordförande för Socialdemokraterna 1907–1925. 1920 blev han Sveriges första socialdemokratiska statsminister.